

Waar liggen Kopervik en Haugesund ?

Je moet een flink eind reizen om de fraaie plaatsen Kopervik en Haugesund in Noorwegen te bezoeken. Die lange reis is, vooral per schip, zeer de moeite waard. Maar wist u dat de reis naar Kopervik en Haugesund ook veel korter én bovendien op de fiets goed te doen is?

Barie Hartsuiker leverde deze prestatie...

Al jaren fiets ik in het gebied tussen Oudewater en Woerden met veel plezier door wat ik het mooiste stukje natuur in het Groene Hart van Nederland noem. Bijvoorbeeld om de trein te nemen in Woerden om vandaar verder te reizen of er een boodschap te doen. Maar ook om gewoon bij lekker weer even een stukje te fietsen. Regelmatig ben ik daar dus te vinden en geniet dan vooral van de mooie Hollandse natuur, zo kenmerkend voor dit stukje van het bekende Groene Hart.

Op deze route kun je je dus vergapen aan het prachtige landschap en fiets of wandel je langs het mooie Landgoed Linschoten dat dicht bij de gelijknamige plaats ligt. Dit landgoed is rond 450 hectare groot en tevens het grootste in de randstad. Het omvat een landhuis met park, waterlopen, graslanden, bossen en monumentale boerderijen.

En om deze monumentale boerderijen gaat het hier. Je hebt het niet direct in de gaten als je daar zo langs fietst, maar twee van deze monumentale boerderijen dragen bijzondere namen, die je in het midden van Nederland niet zo maar zou tegenkomen. Sterker nog, misschien wel in heel Nederland niet.

De namen van deze prachtige boerderijen zijn namelijk Kopervik en Haugesund. Naampplaatsen, die wel bekend zijn in Noorwegen, in het westen van de provincie Rogaland, maar toch niet de namen van twee boerderijen hier in Nederland!

Hoe zit dat?

Als liefhebber van Noorwegen dacht ik op één van mijn fietstochtjes: 'Hoe zit dat toch? Waarom dragen deze mooie statige boerderijen die typisch Noorse namen?' Ik besloot dat uit te zoeken.

In 1933 zijn deze twee boerderijen na een grote uitslaande brand herbouwd. De hofsteden, die al waren ingetekend op kaarten uit 1670 (...), werden dus door deze brand verwoest. Alleen de veeschuur uit 1910 bleef gespaard. De namen Kopervik en Haugesund zijn aan de herbouwde hofstedes gegeven door

de laatste eigenaar Ribbius Peletier, die ten tijde van deze brand een reis door zijn geliefde Noorwegen maakte. De boerderijen waren daarvoor vernoemd naar zijn jongere zusters. De boerderij Kopervik droeg toen de naam Christinahoeve en de boerderij Haugesund de naam Davinahoeve.

Architect H. van der Kloot Meyburg ontwierp de langhuisboerderijen in een landelijke historische bouwstijl uit de jaren dertig van de vorige eeuw. Beide boerderijen zijn melkboerderijen en tot op de dag van vandaag nog steeds in bedrijf. In 2012 werden beide boerderijen zelfs verkozen tot 'Boerderij van het jaar' van de Boerderijen Stichting Utrecht. Ook dit jaar vindt de verkiezing opnieuw plaats en wellicht maken Kopervik en Haugesund opnieuw kans op de begeerde titel!

De boerderijen behoren nu dus tot het Landgoed Linschoten. Het is de moeite waard om bijvoorbeeld vanaf het station Woerden een fiets te huren of de wandelschoenen aan te trekken en richting Linschoten door en langs het Landgoed te lopen of te fietsen. Op de Haardijk nr. 5 en nr. 7 treft u dan deze prachtige boerderijen met de bijzondere namen. Boven de voordeuren staan de namen Kopervik en Haugesund vermeld. Wilt u nog wat verder trekken, dan is een mooie route langs de Lange Linschoten richting Oudewater ook zeker aan te bevelen.

Maar hoe dan ook, er is een klein stukje Noorwegen met een bijzondere geschiedenis te vinden in ons Groene Hart.

Barie Hartsuiker